

Aan bewoners, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers van Wicherumloo,



Er is meer dan Corona. Gaat bij u ook een zekere gewenning optreden over de Coronamaatregelen en het nieuws daarover? Wat begin maart begon met goed handen wassen en hoesten in de elleboog mondde al snel uit in het bezoekverbod in de zorghuizen. Wicherumloo is al weer ruim zes weken gesloten en gelukkig mogen we tot op

heden zeggen dat de maatregelen effect hebben. En de regering denkt inmiddels na over verruiming van de maatregelen in zorghuizen. We kijken uit naar nieuws daar over. Ik hoor van u dat het jammer is om elkaar als familie niet echt te zien, maar dat het te doen is. Bellen, zwaaien voor het raam of vanaf het balkon, even met de hoogwerker omhoog en natuurlijk het kaartje of het bloemetje. U slaat zich er goed door heen en daar zijn we blij om. Hou vol; er komt zonder twijfel weer een betere tijd, ook al zal dat eerst nog met beperking zijn. Volgende week herdenken we de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog met sobere plechtigheden. Ook namens Wicherumloo wordt een krans gelegd bij het monument bij het Kulturhus. We zullen een foto plaatsen in de volgende nieuwsbrief. We hebben het misschien al gezegd, maar onze expositie over de bevrijding van Wekerom en omgeving is uitgesteld tot april 2021. De bevrijding en de daarvoor gebrachte offers verdienen dit herdenken, ook al is het volgend jaar 76 jaar geleden. Maar ongetwijfeld denkt u ook dit jaar aan de verzetshelden en geallieerde soldaten die uiteindelijk de vrijheid in Europa wisten te bereiken, vaak met de prijs van hun bloed. Laten we hen ook in stilte herdenken.

*Namens het bestuur van de stichtingen Wicherumloo,
Henk Blotenburg, voorzitter*



Door FPM Machinehandel BV is een hoogwerker ter beschikking gesteld. Op afspraak kan men aan parkeerplaatszijde via de balkons een praatje maken met familie. Foto boven: mevrouw Stomphorst maakt een praatje met haar dochter. Foto links: mevrouw Hendrikse praat even bij met haar zoon

Beste bewoners van Wicherumloo,

Vrijdag 1 mei, de dag van de arbeid. In Europa is 1 mei in bijna alle landen een officiële feestdag, op een paar landen na waaronder Nederland. Maar ach, dit jaar talen we er niet naar, de meeste van ons zouden maar wat graag weer eens een normale dag 'arbeiden'. Voorlopig hebben we het nog even te doen met de aangepaste arbeid, hetzij thuiswerkend, hetzij extra hard werkend zoals bijvoorbeeld de mensen in de zorg. 1 Mei is ook de dag die precies valt tussen Koningsdag en Bevrijdingsdag. Dat was deze week ook mijn inspiratie voor de prijspuzzel. Ik heb een woordzoeker gemaakt met als onderwerp prins Bernhard. Deze prins en lid van het koninklijk huis komt in de geschiedenis ook terug bij het ondertekenen van de capitulatie-voorwaarden op 5 mei 1945 in Wageningen. Als zorgmedewerkers komen Lutje, Jannita en Jorieke aan het woord en bij het interview sprak ik met een dochter van wie haar ouders woonachtig zijn in Wicherumloo. Veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief en het maken van de puzzel van deze week!

Namens de commissie Vrienden van Wicherumloo en de activiteitencommissie van Wicherumloo, Jantine Burgers

Zaterdag Cadeautjesdag!

Vorige week kon u in de nieuwsbrief lezen over de attentie voor alle 70+'ers van Wekerom. Zaterdag 25 april ontvingen ook onze bewoners deze attentie. Een fles een appel aardbeiensap, een zak Wekeromse notenmix, chocoladebollen en fruit!



Deze week hebben de gasten van de dagbesteding, die nu al weken niet kunnen komen, deze zelfde attentie ook ontvangen. Evert-Jan Brunekreeft heeft het persoonlijk bij hen thuisbezorgd!

OPLOSSING PUZZEL WEEK 17

De oplossing van de rebus van vorige week was: 'Maak van deze dagen een goede tijd. Vul ze met liefde en zorg. Bij wicherumloo, samen voor elkaar met veel gezelligheid.' Er waren geen goede inzendingen dus deze week ook geen prijs...



Op Koningsdag kreeg Marieke van de dagbesteding een lintje!



Hoveniersbedrijf Van Bentum

5 uur · 📍

De winnaar van deze stoere olijfbom is geworden: Bep Blankespoor, van harte gefeliciteerd! Bep gunt deze olijfbom aan Zorgcentrum Wicherumloo. Daar gaat hij vast een mooie plek krijgen!



Deze week: Een Royalty voor iedereen!



Wij zorgen graag voor u!



Mijn naam is Lutje Klok-van Ginkel en ik woon samen met mijn man en kinderen in Lunteren. Wekerom is voor mij geen onbekend terrein. Mijn lagere schoolperiode bracht ik door op de Bogermanschool in Wekerom. Dit met veel plezier. Toen ik dan ook een advertentie zag voor Wicherumloo liet dit mij niet meer los. Sinds mei

2018 ben ik werkzaam als coördinator zorg in Wicherumloo. Mijn werk is mijn passie, ik doe dit met heel veel plezier. In deze moeilijke periode denk ik aan jullie als bewoners. Ik wil jullie de kracht en sterkte van onze Heere en God toewensen. Maar ook aan het verzorgend personeel en de vrijwilligers van Stichting Wicherumloo die zich elke dag weer vol liefde en passie inzetten voor alle bewoners van Wicherumloo. Onderstaand gedicht wil ik graag met jullie delen:

Ik ben jouw kracht

Ik houd je vast. Als je door een moeilijke tijd heen gaat, gaan we er samen doorheen. Kom maar, wat jij niet kunt dat kan Ik wel. Ik bezit de kracht die jou ontbreekt. Mijn sterke armen ondersteunen jou.

Ik geef je zoveel genade dat Mijn kracht zichtbaar wordt in jouw zwakheid. Als je moe bent, geef Ik je nieuwe kracht. Als je bent uitgeput maak Ik je weer sterk.

Ik ben Overwinnaar in elke strijd over ieder probleem, over elke zonde, over elk obstakel dat jij tegenkomt. Door Mij is het zelfs mogelijk dat jij meer dan overwinnaar bent!

Leg je zwakke hand maar in Mijn sterke hand, dan sta je op Mijn overwinningsgrond. Door de kracht die Ik geef, ben je tegen alles bestand. Mijn kracht die in je werkt is overweldigd groot en altijd toereikend.

Voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Jannita van Milligen, ik ben 23 jaar en ik woon in Harskamp. Vanaf de opening van Wicherumloo ben ik met veel plezier werkzaam bij Wicherumloo op afdeling Vijfsprong /Roekel. Eerst als verzorgende, waarna ik 2 jaar geleden via Bethanië de opleiding tot MBO-verpleegkundige heb gevolgd en afgerond. Sinds

januari 2020 werk ik als vaste nachtdienst binnen Wicherumloo en doe daarnaast wat administratieve taken. In deze moeilijke tijd komt er op een ieder veel neer, daarom wens ik u allen veel sterkte en kracht toe in deze tijd!



Lieve bewoners van Wicherumloo, Even een klein berichtje. Ik ben Jorieke Nap en inmiddels waarschijnlijk wel een bekend gezicht voor velen. Ik ben 24 jaar en woon in Ede bij mijn ouders. Mijn tweelingzusje is onlangs getrouwd en dan heb ik nog een broertje en zusje. Vanaf het begin dat Wicherumloo werd geopend ben ik hier werkzaam op de afdeling Willinkhuizen. Een waardevol beroep, om u de zorg, liefde en aandacht te geven die u nodig heeft. Samen proberen we er elke dag weer wat van te maken, ook al valt dit niet altijd mee vooral in deze onzekere tijd niet. Maar het is mooi om te zien dat familie en bekenden ook in deze tijd om ons heen staan. Door middel van een cadeautje, een kaartje of een telefoontje of een bezoekje op afstand. Gods kracht en sterkte toegewenst!



Even bijpraten met...

RIKA VAN DEN BERG • VRIJWILLIGSTER EN DOCHTER VAN...

DEZE WEEK EEN INTERVIEW MET RIKA VAN DE BERG - VAN BEIJNUM (55). RIKA IS EEN DOCHTER VAN DE FAMILIE VAN BEIJNUM, WOONACHTIG IN WICHERUMLOO.



Fijn dat ik je een aantal vragen mocht stellen Rika! Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, je beide ouders wonen in Wicherumloo. Hoe gaat het met hen? Hoe ervaren zij deze weken waarin er geen bezoek mag komen?

“Mijn vader vindt het best moeilijk. Hij gaat nog wel graag wat boodschappen doen en af en toe op maandag een visje halen bij de visboer. Mijn moeder merkt het niet zo. Zij is tevreden met de bewoners en de verzorgenden om haar heen.”

Hoe vind je de wisselkrat voor de boodschappen en het wasgoed? Werkt dit naar tevredenheid? “Ja, dit gaat heel goed. Ik doe op vrijdag de boodschappen voor mijn vader. Op donderdag belt hij alvast om de lijst door te geven (hij is bang dat ik het vergeet en daar valt iets voor te zeggen haha). Als ik dan op vrijdag rond de middag kom staat hij meestal op het balkon om even een praatje te maken en dat vind ik erg fijn.”

Je houdt van kokerellen en bakken. Je stopt nu zeker wel extra vaak iets lekkers in de krat voor je ouders? “Nou, niet echt. Mijn vader heeft gauw genoeg in z'n ééntje en hij krijgt op Wicherumloo nog wel eens wat toegestopt. En mijn moeder moet eigenlijk wat afvallen dus ja....”

Eén van je hobby's is schilderen. In Wicherumloo hangen ook een paar mooie schilderijen die je gemaakt heb. Welke schildering die je ooit gemaakt heb is je het meeste bij gebleven en waarom? “Dat is een schilderij van een overleden pasgeboren kindje. De ouders hadden een foto maar vonden dat niet iets om aan de muur te hangen. Ik heb geprobeerd om het zo zacht mogelijk te schilderen. Het is heel mooi geworden. Toen de moeder weer een kindje had gekregen heeft ze het pas op kunnen hangen. Zoveel emoties riep het portret op. Heel bijzonder. Voor dit gekregen talent ben ik heel dankbaar. Je kunt voor mensen op een bijzondere manier iets betekenen. Door te schilderen en te keramieken heb ik met veel verschillende mensen contact gekregen en dat is heel waardevol.”

Kun je ons iets vertellen over je gezin? “Ik ben 35 jaar getrouwd met Gerard. We hebben acht kinderen (vijf meiden en drie jongens) waarvan Marieke (34) en Bastiaan(16) nog thuis wonen. En we hebben inmiddels 13 kleinkinderen. Ze komen heel graag buurten bij opa en oma. Dus we blijven er jong bij! Gerard is veehandelaar. We hebben thuis 500 rosé kalveren staan. Dus altijd wel wat te doen. We zijn ook dankbaar voor onze aangetrouwde kinderen. Die passen goed bij ons en dat is een groot geschenk.”

Het is bij jullie altijd een beetje de zoete inval, hoe doe je dat nu tijdens de corona? Nu kan niet meer iedereen zomaar binnenvallen... “Onze kinderen wonen in de buurt en komen veel thuis. Nu is dat wel wat minder maar als ze zich niet ziek voelen of verkouden zijn mogen ze blijven komen. Wel een beetje gedoseerd.”

Wat vind je belangrijk in het leven? “Mijn gezin is heel belangrijk. Daar heb ik ook véél aandacht en zorg voor gehad. En door alles heen is mijn geloof heel waardevol. Daar heb ik steun aan in moeilijke tijden. Het is een basis waar je op kunt bouwen. Dat werkt door alles heen en bij alles wat je doet. En daarnaast heb ik echt veel hobby's wat me ontspanning geeft naast alle drukte. En dan heb ik gelukkig mijn ouders nog en schoonmoeder en m'n zussen en broers enz..”

“OP DONDERDAG BELT MIJN VADER OM ALVAST DE BOODSCHAPPEN DOOR GEVEN. HIJ IS BANG DAT IK HET ANDERS OP VRIJDAG VERGEET EN DAAR VALT IETS VOOR TE ZEGGEN 😊”

Welke karaktertrek bij anderen vind je irritant? “Verwaandheid.”

Wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap? “Dat is altijd lastig hé? Ik denk dat ik wel gastvrij en zorgzaam ben. Een slechte eigenschap is dat is altijd de tijd vergeet als ik ergens ben waar het gezellig is. Op Wicherumloo bijvoorbeeld. Dan zie ik al die bekenden en dan mag ik graag een praatje maken bij al die lieverds. Maar dan krijg ik thuis weer ‘brommers’.”

Wat is het moeilijkste wat je ooit hebt gedaan? “Ik denk dat één van de moeilijke momenten de tocht naar UMC was met mijn vader in de ambulance nadat Gerard en ik hem gevonden hadden onder de boom waaruit hij gevallen was. De angst of hij niet zou overlijden onderweg... vreselijk.”

Is er tot slot nog iets wat je tegen de bewoners van Wicherumloo wilt zeggen?

“Ik mis jullie lieve mensen van Wicherumloo!!! Het is altijd gezellig om even bij jullie te zijn.

De mooie levensverhalen en de kunst van jullie om zo blijmoedig oud te worden en te zijn, dat vind ik prachtig. Houd nog even vol, het komt allemaal vast goed en dan kunnen we weer bijpraten.”

Rika

Dankbaar

zijn wij voor alle initiatieven en ontvangen attenties!
Onderstaand slechts een greep uit de afgelopen week:

Bewoners konden genieten van diverse muzikale optredens.



Vrijdagavond: Familie Van de Craats



Koningsdag: Harskamps mannen trio

In de afgelopen weken konden de bewoners op vrijdagmiddag (in kleine groepjes) genieten van een gezellige Engelse High tea in restaurant De Aanleg. Gastheer was butler James (Martie) en gastvrouw Lady (Marieke).



Zaterdag 25 april werden alle bewoners opnieuw getrakteerd op een lekkere verse Beekse Bol. Aangeboden door G. van Beek Kalverstalinrichting. Gert kwam ze persoonlijk bezorgen!

Prijs puzzel

wk 18



In deze woordzoeker zitten woorden verborgen die betrekking hebben op prins Bernhard en bevrijdingsdag. U vindt de oplossing van de puzzel door alle gevonden woorden door te strepen. De overgebleven letters vormen de oplossing (Dit is een uitspraak van prins Bernhard). Noteer dit op het antwoordstrookje onderaan deze brief en deponeer deze uiterlijk woensdag 6 mei in de ideeën bus in het restaurant. Donderdag 7 mei trekken we uit alle goede oplossingen een winnaar.

D	N	A	L	R	E	D	A	V	N	E	G	N	I	N	E	G	A	W
I	M	L	E	P	M	I	W	O	H	E	R	D	E	N	K	I	N	G
S	I	E	L	A	P	S	D	N	O	F	R	U	U	T	L	U	C	S
D	L	E	R	E	W	E	D	L	E	T	O	H	K	B	K	R	E	D
N	I	D	N	D	G	G	E	I	K	C	O	R	A	N	J	E	E	N
E	T	E	K	I	N	G	I	P	O	A	S	D	O	A	I	J	P	O
G	A	R	O	E	I	A	L	P	N	P	E	I	L	I	D	N	I	F
N	I	V	L	H	K	D	S	E	I	I	S	E	F	R	T	A	E	R
I	R	T	U	E	N	S	K	B	N	T	N	H	C	B	S	N	P	U
Z	E	S	C	S	E	G	L	I	G	U	I	J	H	O	E	E	A	U
W	N	I	H	L	D	N	O	E	I	L	R	I	R	R	O	D	N	T
I	T	T	T	E	R	I	V	S	N	A	P	R	I	N	S	E	D	A
L	N	U	L	K	E	D	A	T	X	T	N	V	S	E	G	R	A	N
H	E	H	A	N	H	J	N	E	D	I	T	A	T	E	A	L	B	D
E	M	C	N	I	N	I	N	R	E	E	R	Z	I	H	L	A	E	L
L	U	A	D	G	E	R	E	F	F	H	E	T	N	L	V	N	E	E
M	N	R	I	B	D	V	T	E	I	R	G	R	A	M	U	D	R	R
U	O	A	N	B	O	E	E	L	L	N	E	I	E	E	T	J	S	E
S	M	P	G	M	D	B	Y	D	E	B	S	T	I	E	B	K	S	W

- AIRBORNE
- ANJER
- BEATRIX
- BERNHARD
- BEVRIJDINGSDAG
- CAPITULATIE
- CHRISTINA
- CULTUURFONDS
- DEFILE
- DODENHERDENKING
- GINKELSE HEIDE
- HERDENKING
- HOTEL DE WERELD
- IRENE
- JULIANA
- KONINGIN
- LUCHTLANDING
- MARGRIET
- MILITAIEN
- MONUMENT
- NEDERLAND
- ORANJE
- PALEIS
- PANDABEER
- PARACHUTIST
- PRINS
- PRINSES
- SOESTDIJK
- VADERLAND
- VLAG
- VOLKSLIED
- VON LIPPE BIESTERFELD
- VREDE
- VRIJHEID
- WAGENINGEN
- WERELD NATUURFONDS
- WILHELMUS
- WIMPEL
- ZINGEN

N.B.: Iedereen mag meepuzzelen, maar alleen bewoners spelen mee voor de prijs!

----- ✂ -----
 NAAM:

OPLOSSING WOORDZOEKER WEEK 18:

Kleurplaat - Bevrijdingsdag

